

Hoon 19/11/97.

Beste [redacted]

Uou u me a.u.b. alle foto's  
met spoed willen terugsturen,  
vooral die van mijn broer.

M<sup>h</sup> probeer steeds de bellen  
maar mijn man is steeds in  
de weg. M<sup>h</sup> ga nu uit de telefoon  
al contact met u opnemen.  
M<sup>h</sup> heb al een gefrankeerde  
envelop hierbinnen gedaan.

In verband met een oproep  
op de tv heb ik die foto van  
mijn broer nodig.

Alvast bedankt en Tot bellens

Fne

~~met de vriendelijke~~  
Groetjes

25/9/

Hoorn 9/97.

Beste [redacted]

Naar aanleiding van ons telefoon gesprek stuur ik u foto's op, voor de dingen die ik u kom vragen.

Om mijn leven een beetje draaglijker te maken heb ik uw hulp nodig.

Ik ben gelovig en ik vind dat alleen gelovige mensen op deze wereld lijden. En ik wil niks anders dan de waarheid horen.

Ik geloof wat u zegt, want u hebt deze gave van God gekregen om mensen te helpen, zoals ik in nood.

Mijn vraagstelling gaat over de volgende kwesties.

1) Vermisning van mijn doofstomme broer sinds 1992. We hebben een levenssteken in 1994 gekregen v/d politie in R'dam en daarna ben ik op 3 dec 1996 in het tv programma Vermist gekomen met een oproep die niks heeft opgeleverd. Mijn vraag is nu: leeft hij nog? waar kan hij zijn?

Gebdatum = [redacted] → Foto jongen met witte hemd.

2) Kieldoproces van mijn kind. Mijn kind is heel goed hersteld van een 17 urige hersenoperatie i.v.m. een tumor. Hij leeft nog en ik weet dat dit een bijzonder kind zal worden. In hoeverre kan ik zijn leven inrichten en kan ik hem nog een heel leven bieden. We zijn geen God maar een stukje zekerheid om toch nog wat tijd te hebben nodig dat ik niet alles snel snel hoeft te doen.

Hoe zal dit aflopen is mijn vraag? Heb ik nog een lange weg met hem de gaan of zal het hierbij blijven.

Gebdatum = [redacted]

3) Sinds februari dit jaar had ik een vriendin leren kennen aan wie ik mijn grootste geheimen heb verteld en zij aan mij. Maar een andere vriendin is er nu tussengekomen en heeft haar aan haar kant genomen. Ik heb er spijt van dat ik haar mijn geheim heb toevertrouwd wat die andere vriendin in 13 jaren niet heeft geweten. Doe ik er goed aan om deze vriendschap te beëindigen? En met beiden. Ik ben teleurgesteld en wil niks van ze ik heb

altijd klaar gestaan voor ze. Ik stuur een foto van die 2 en mijn vriendin die ik sinds kort kende heeft relatieproblemen ik vermoed dat haar man vreemdgaat met een ander vrouw.

Wilt u mij bevestigen of het goed heb.

Dene vriendin heet [REDACTED] en is geboren [REDACTED] en die andere is [REDACTED] geb [REDACTED]. zij is geen goed mens. ze is afgunstig, jaloez, hoogmoedig, maar ik weet wel hoe ik met haar omga al 13 jaren. Ik vertelde haar niet alles wat ik doe ik vertrouw haar niet. En [REDACTED] die ik kort kende vertrouwde ik wel en ze was een goede vriendin totdat deene ertussen kwam en haar besmet heeft met rare gedragingen en ik had j [REDACTED] gewaarschuwd dat ze zelf moet weten wat ze doet maar ik ben niet boos of jaloez dat ze voor rita kiest, maar als ze erachter gaat komen wie die rita is dan terugkomt bij mij, wil ik geen van beiden.

Doe ik er wel goed aan om beiden af te stoten, want ik voel me gebruikt en ze hebben aprofiteerd van mijn goedheid -

4) Ik suikkel al sinds april met mijn gezondheid. Ik heb nu een voorlopige diagnose dat ik ongeneeslijk ziek ben en ik gebruik heel veel medicijnen om mezelf op te peppen. Het gaat nu weer goed alleen ben ik gauw moe en bang voor wat er zal gebeuren, vooral wat er komt van mijn kinderen. Hoe gaat deze zielte zich verder ontwikkelen en hoe staat het er voor? Want voor hun leef ik nog. geb datum = [REDACTED]

5) Financieel heb ik het heel slecht en dat wort ook niet mee om me beter te voelen. Gaat het veranderen of wordt het slechter. Ik wil met mijn kinderen op vakantie naar Sur maar zonder geld gaat het niet. En ik wil op bedevaart naar Arabië met mijn kinderen maar hoe moet het als ik geen geld heb. Ik wil nog zoveel doen maar uit geldgebrek kan ik niks en wordt het maar slechter met mij. Verandering verwacht ik niet omdat ik van nergens geld verwacht. Komt er ooit een loterij of een mazzeltje?

Kunt u mij vertellen of het weer ooit goed komt met mijn moeder. Ze is depressief geworden sinds mijn broers vermissing en is nooit meer mijn oude moeder geworden.

Ze is veranderd van een sterke vrouw in een overgevoelige vrouw die niks meer aankan. Ze heeft een alcohol probleem en heeft niemand. geb datum = [REDACTED]

7) Ik heb een hele negatieve echtgenoot, maar hij houdt heel veel van mij en toch vertrouw ik hem niet. Ik hou wel van hem en kan me geen leven voorstellen zonder hem, maar ergens boten we en ik weet het. hij is een goed mens, goede vader, goede man. Maar ik heb nooit iemand zo negatief gekent en ik krijg geen contact met hem hij wilt niet praten. ik verwerk ook alle verdriet alleen hij praat ~~over~~ niks met mij. Hij verwerkt alles op zijn manier en ik op mijn manier.

Kunt u mij vertellen of hij een beetje verliefd was op [REDACTED] of dat hem probeerde te verleiden?

Hij zegt dat ik de enige vrouw ben op wie hij verliefd is en dat hij nooit naar andere vrouwen kijkt, dit geloof ik wel want hij wil alles samen doen en samen uit, samen thuis wat mij soms bevreemd maakt. Maar ik doe het om de vrede te bewaren voor mijn kinderen. Want ik ben gelukkig met mijn kinderen en ik leef voor hun, voor hen heb ik mijn jeugd opgeoffert en mijn leven.

Mijn geloof maakt me sterker om alles aan te kunnen, anders had ik het niet gered. Ik heb contact met engelen maar ik kan dit aan niemand vertellen anders verklaren ze me voor gek. Als er iets moet gebeuren krijg ik het doorgespeeld.

Heb ik een beschermengel? en wie is het?

En heeft iemand iets gedaan met zwarte magie voor ons gezin? Want soms krijg ik dat gevoel alsof er een vloek op ons heert.

foto I jongen met witte hemd vermist

foto II vrouw met witte sjaal is r [REDACTED]

foto III " in paarse ghagra is j [REDACTED]

" van mij in het blauw/wit.

Ik weet dat dit teveel is wat ik vraag. ~~maar juist nu~~ juist nu ik trut  
Maar met zoveel dingen zit ik nu eenmaal in mijn leven. En toch hoop ik dat U mij geen hopeloos geval vindt en mij wilt helpen, door informatie te geven die U ziet of voelt. Ik geloof in mijn dromen en ik hoop dat ze ooit waar worden en dat ik nog gelukkiger wordt en nooit meer ellende zal hebben.

Positief blijven is al een halve genezing van alle ellende. Ik schrijf normaal heel netjes maar onder invloed van medicijnen is het een beetje slordig geschreven. Mijn excuses hiervoor. Ik weet alleen niet wanneer ik U kan bellen om dit alles door te nemen met U, of moet ik toch komen. Mijn telefoonnr = [REDACTED]  
laat U mij dit snel weten, want het is de spannend wat ik te horen krijg.

Copyright © 2007 Ticanaf. All Rights Reserved. Ticanaf® is a registered trademark. Copyright: D.D. 13-03-2007; 4.702513.017. Any form of reproduction, storage or transmittal of this material is prohibited without the written permission of Ticanaf. Permission to produce or copies may be obtained by contacting Ticanaf, Lau Mazirellaan 466, 2525 WV, The Hague, The Netherlands, or by calling + 31 70 329 87 17.